



Geef meisjes
in Gambia een kans!

Nieuwsbrief

Study4GirlsGambia

december 2015

Postadres:
Moerbekerweg 14
1732 EL Lutjewinkel tel.
0224-541889
info@study4girlsgambia.com

Kijk ook op onze website:
www.study4girlsgambia.com

Rabo-bankrekening:
NL39 RABO 0167176234
t.n.v. Study4GirlsGambia



In dit nummer:

Reisverslag werkbezoek november	1
Vervolg reisverslag	2
Presentatie MOV Schagen	2
MOV de vijfhoek	2
Tot slot	2



Ook een meisje sponsoren?
Neem contact met ons op:
info@study4girlsgambia.com

Reisverslag Gambia december 2015

In de nacht van 29 oktober kwamen wij, Cees en Margreet, weer aan op Banjul airport. Het was om 00.30 in de nacht nog 30 graden. Gelukkig konden we in het hotel nog wat flesjes water kopen. De eerste dag een beetje acclimatiseren en genieten aan het strand. 'S middag's om 18.00 uur een afspraak met Musa, onze contactpersoon, om onze werkbezoeken tijdens dit verblijf in de agenda's te noteren. We starten zondag met het afleggen van de huisbezoeken bij de leerlingen thuis. De zandwegen zijn bijna onbegaanbaar omdat de diepe kuilen in de



wegen vol met water staan. Dit is veroorzaakt door het regenseizoen dat nog maar net achter de rug is. Helaas zijn een paar leerlingen niet thuis en is er één familie verhuisd zonder dit door te geven aan Musa. Straatnamen en huisnummers die kennen ze niet in Gambia en dat maakt het voor ons wel eens ingewikkeld. Wij zijn daardoor ook afhankelijk van Musa Sanneh omdat alleen hij weet waar onze leerlingen wonen. De leerlingen die wij wel bezocht hebben zijn blij ons weer te zien. Zij ontvangen bij dit bezoek een pakketje met tweedehands kleding en een schooletui met inhoud. De ouders ontvangen geld van ons voor het openbaar vervoer naar school.



Wij vertellen de leerlingen waar wij voor moeten betalen aan de school. Dan blijkt dat de computerlessen waar wij € 4,00 voor betalen per kwartaal zelden door gaan omdat er geen leerkrachten voor zijn.

Verder hebben zij hun PE Kid (gymbroek met shirt) niet ontvangen. Op de foto links 7 van onze leerlingen bij Seino School.

Na een lange, hete dag heb ik besloten dat we dit volgend jaar na het regenseizoen anders gaan doen. Meerdere van onze leerlingen wonen in het gebied van de Lybert Preparatory School. Wij zullen in de toekomst op zondag zitting houden in deze school en de leerlingen uitnodigen om daar met hun ouders naar toe te komen.

Maandag brengen wij eerst een bezoek aan onze bank, nemen geld op en gaan vervolgens euro's wisselen bij een van de wisselkantoren. Daarna starten wij bij de Seino school. Daar regelen wij eerst de PE kids voor onze 8 leerlingen. Het schoolhoofd zegt dat zij alleen een nieuwe PE kid krijgen wanneer deze te klein is. Daar ga ik niet mee akkoord omdat ik ieder jaar moet betalen voor zo'n gymsetje. De boeken, materialen, uniformen en computerlessen betalen wij rechtstreeks aan de school. Vervolgens betalen wij het schoolgeld voor het hele jaar rechtstreeks bij de bank en brengen het bewijs van betaling weer naar de school. Zo gaat dat in Gambia. Naast de Seino school ligt de SOS High school waar wij nu 2 leerlingen hebben. Hier gaan de betalingen hetzelfde als bij Seino school.

Vervolg reisverslag

Het vorige schooljaar hebben 5 van onze leerlingen eindexamen gedaan en zij zijn allemaal geslaagd. Deze meisjes hebben wij dus al voor het 4^e jaar onder onze hoede. De twee meisjes uit Bintang Bolong vallen hier ook onder en zitten nu op de Bottrop High school in Brikama. Binta Manneh kan heel goed leren en is daarom ingedeeld bij de intelligente kinderen. Zij mag naar school van s 'morgen 8 tot s 'middags 14.00 uur. Binta M. Jatta kan minder goed leren. Zij mag pas om 14.00 uur starten op school tot s 'avonds 20.00 uur. Het is dus al donker als dit meisje s 'avonds naar huis toe gaat. Persoonlijk vind ik dit een nare regeling.

Fatou B. Touray is ook geslaagd voor haar eindexamen en zit nu op Nusrat High school in Serrekunda. Dit schijnt de beste High school te zijn in Gambia. Deze school neemt alleen leerlingen aan met een heel hoog agrigade. Leerlingen van deze school kunnen rechtstreeks doorstromen naar een universiteit. Dit meisje was 1 van de 2 leerlingen die een 2e hands laptop heeft ontvangen van de stichting. Het is echt niet te beschrijven hoe blij ze daarmee waren. De andere



meisjes die op High school zitten ontvangen hun laptop bij een volgend bezoek.

Buiten het betalen van de scholen en de bezoeken aan de leerlingen hebben wij ook nog schoolmaterialen aangekocht voor de Lybert Preparatory School en tafels met stoelen voor de fruitdames op het strand. Wij hadden een spontane gift ontvangen in Nederland en zouden ter plaatse kijken hoe we die zouden besteden. Op het strand werken vrouwen die wat proberen te verdienen door bordjes fruit te verkopen. Erg lekker hoor dat fruit maar zij hadden geen tafels en maar 2 stoelen.



Daarop hebben wij besloten om ze voor € 100,- tweede hands stoelen en tafels te geven.

In 2016 willen wij Mister Bengali helpen bij de aanschaf van 40 schoolbanken en de restauratie van nog eens 50 tafeltjes waarvan de bladen aan vervanging toe zijn. Wij hopen tevens in 2016 scholen te vinden die een actie willen starten voor deze lagere school in Gambia. Het dak is aan vernieuwing toe.

Er zijn op ruim 200 leerlingen maar 2 gammele hokjes die toiletten worden genoemd en ga zo maar door.



Links een klasje van de Lybert Preparatory School.

Op dit moment zijn er weer bananendozen gevuld met kleding en schoeisel per schip onderweg naar Gambia. Wij hebben voor de leerlingen een pakketje samen kunnen stellen uit deze hulpgoederen. 17 december zullen de dozen aankomen in Gambia.



Dit is Fatou B. Touray in een rok met topje gekregen bij de hulpgoederen voor Gambia

MOV Schagen

Wij hebben een presentatie mogen verzorgen voor de vrijwilligers van Missie Ontwikkeling Vrede van het Rooms Katholiek Parochiebestuur te Schagen. Deze vrijwilligers, ongeveer 100

mannen en vrouwen, zetten zich enorm in tijdens allerhanden activiteiten om gelden binnen te halen voor diverse goede doelen. Onze stichting is één van die goede doelen.



OP 24 en 25 oktober jl. hield MOV de vijfhoek in de Martinuskerk in t Veld een Multiculturele Markt. Op zondag heeft KaWe de djembé groep uit Winkel een uur vol enthousiasme hun percussie

instrumenten bespeeld. Daarna kon iedereen genieten van het prachtige pianospel van Maureen Bruin. Dankzij dit optreden en door de verkoop van Fair Trade-artikelen, het raden van de koffiebonen in een glazen pot en het schenken van koffie en thee hebben zij een mooi bedrag van € 227,- overgehouden voor onze stichting. De MOV-groep heeft dit bedrag aangevuld tot € 250,-.

Een ieder die onze stichting een warm hart toedraagt willen wij bedanken voor de steun in het jaar 2015.

Het leven zou muziek zijn als we op elk moment de juiste tonen zouden vinden. Dat 2016 een jaar mag zijn waar ook weer veel muziek in zit.